

Actie Kerkelement 2019

Het thema is dit jaar 'Geef voor je kerk'. Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is?

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!

De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkelement en vul het toezeggingformulier ruimhartig in. In de week van 28 januari – 2 februari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen.

Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkelement is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Kiest u voor een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op www.goedeherderkerk-schiebroek.nl of vraag het de kerkrentmeesters.



Wilt u meer weten? Wijkgemeente Schiebroek, De Goede Herderkerk

Over de actie Kerkelement:

Adrian de Bruijn Tel. (010) 4186890
Yvonne Rosbach Tel. (010) 4184786
kerkelement@goedeherderkerk-schiebroek.nl

Voor algemene informatie:

info@goedeherderkerk-schiebroek.nl
www.goedeherderkerk-schiebroek.nl

Voor hulp en ondersteuning:

Pastoraal meldpunt: (010) 418 4248

Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand

Kerkelijk bureau
Kerkdreef 2
3054 GS Rotterdam
Tel. (010) 4187800
info@rotterdamnoordrand.nl
www.rotterdamnoordrand.nl

Bankrekeningnummer:

NL67 RABO 0373 7223 89
t.n.v. Protestantse gemeente
Rotterdam-Noordrand

Geef ook aan de Goede Herderkerk ...



"Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest.
Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk.
Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep.
Ik heb mijn kerk nodig."





Kerk zijn we samen. En samen proberen we te doen wat nodig is, er voor elkaar te zijn. Ook in het afgelopen jaar probeerden we dat te doen door met elkaar mee te leven in vreugde en verdriet. Door samen de eredienst te vieren, maar ook gewoon samen koffie te drinken, met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Ons mooie orgel goed te onderhouden, zodat de muziek in de dienst ons steeds weer ontroert. Maar ook samen met onze enthousiaste jonge organist gewoon bij de piano verzoekennummers zingen.

Voor diegenen onder ons die niet meer zo mobiel zijn en vaak alleen, organiseren we vervoer, niet alleen naar de kerkdienst, maar ook naar een door onze vrijwilligers klaargemaakte gezamenlijke maaltijd. En natuurlijk bezoeken we in het bijzonder onze oudere gemeenteleden, ook in de verzorgingshuizen. Dat allemaal en nog veel meer is mogelijk door dat wij beschikken over vele enthousiaste vrijwilligers en een eigen dominee die "zijn" mensen kent en inspireert.



Jongeren vinden bij ons een plek en ervaren dat je ook op een leuke manier kunt leren over de Bijbel, God en geloof. "Gewoon" bij de wekelijkse kindernevendienst en jeugdkerk, maar ook bij evenementen als het jaarlijkse catecheseweekend of bijvoorbeeld samen een musical of kerstspel uitvoeren.



Maar wij zijn er niet alleen voor "onze mensen". Ook mensen van buiten de kerk zijn welkom, vinden bij ons een luisterend oor en kunnen een beroep doen op onze hulp. Zo zijn wij niet alleen maar een gebouw precies in het midden van Schiebroek, maar staan wij ook met beide benen midden in de wijk.

Dat willen we graag in stand houden. Een uitdaging, want er verandert veel in 2019.



Dit jaar gaat onze dominee met emeritaat (pensioen). Een spannende tijd voor ons als gemeente. We moeten afscheid nemen van onze vertrouwde predikant. Natuurlijk hopen wij een nieuwe dominee aan te kunnen nemen om zijn werk in onze gemeenschap en in de wijk over te nemen. Maar dat is nog niet vanzelfsprekend. Hebben we straks wel voldoende geld om weer een eigen wijkpredikant aan te stellen?



Dat, en al die dingen die wij hier noemen, zijn alleen mogelijk met uw hulp. Daarom vragen wij u om ook dit jaar te geven via de Actie Kerkbalans. Zodat we samen kunnen blijven bestaan en geven aan anderen.